

Vittnesbörd från bibelskolan i Minsk hösten 2014



Det var inte så länge sen jag lärde känna Gud. När jag gick på gudstjänsterna så förstod jag inte riktigt vad som var rätt och vad som inte var rätt. När jag kom till Bibelskolan började jag förstå mer om Gud, och många saker började klarna för mig när det gällde honom. Det är en stor glädje för mig att gå i bibelskolan. *(Anna Sysdaleva)*

Det var en stor uppoffring för mig att komma till bibelskolan. Under den senaste lektionen när pastor Gunnar undervisade, tog jag emot uppenbarelsen att rättfärdighet är en gåva från Gud som vi inte kan förlora om vi inte säger "nej tack" till den själva. En sån enorm glädje fyllde mig och längtan efter att berätta för andra om Gud, att om de omvänder sig så är himlen öppen för dem. Det var en uppenbarelse för mig! Förut var jag säker på att jag måste försöka och försöka och försöka... Och när jag lärde känna Gud bättre så skulle längtan efter att få tjäna honom komma i mitt hjärta. Jag hade inte denna längtan förut – men nu kom den! Lektionerna i bibelskolan går lätt och vi har mycket roligt tillsammans. Jag är så tacksam till våra lärare. *(Olga Ermolchik)*

Det är ett mirakel att jag kan studera här. De var stora hinder som försökte stoppa mig från att komma hit. Men från allra första lektionen kändes det som om en sten föll från min själ och det kändes lätt. Jag har fått uppenbarelse om den inre bönen och om rättfärdighet. Förut ville jag förändra mig själv. Varje måndag ville jag börja ett nytt liv, för jag ville leva fri från synden. Ändå – när jag gjorde misstag gick jag till Gud och frågade: "Hur kan det vara så här? Jag har ju tagit emot frälsningen. Jag ville ju inte handla sådär som jag gjorde". Och nu - när jag har förstått om rättfärdigheten - har jag blivit mer övertygad och viss om min frälsning, och om Guds kärlek. Och jag prisar Gud att jag får vara här och tillsammans med er. *(Alla Krasovskaya)*

Tack vare den här bibelskolan och de ämnen som vi studerar här har jag börjat förstå vad som egentligen hände mig vid min omvändelse. Även om jag har varit troende i många år redan, så har jag nu börjat förstå vad det betyder att jag är en ny skapelse, att förstå vad som tillhör det gamla livet och vad jag nu har fått av Gud. *(Lena Pinhuk)*

Jag har fått uppenbarelse om att jag är en ny skapelse och att jag är rättfärdig. Det öppnar upp nya perspektiv och ger hopp, att nu är jag en person som tillhör Gud. Under en helandegudstjänst när någon lade sina händer på mig, var det som om en slöja togs bort från mitt sinne och jag började komma ihåg allt, allt fann sin rätta plats i mitt huvud. Och nu är det lätt för mig att förstå. *(Lyuba Keneeva)*

Jag tyckte väldigt mycket om pastor Gunnars undervisning om rättfärdighet. Jag vill lyssna på de lektionerna igen. Just nu håller jag på och lär mig den inre bönen, och jag vill verkligen få smak på den. *(Andrey Buday)*

Den här bibelskolan är som en födelsedagspresent till mig. Några dagar för min födelsedag frågade jag Gud: "Vad vill du ge mig?" Och han visade mig en bild av en trevlig restaurang, ett fint dukat bord och goda maträtter. Och sen på min födelsedag ringde en syster från min församling till mig och berättade för mig att den här bibelskolan skulle starta. Då såg jag att det var Gud som dukade upp för mig ett bord fullt av välsignelser. Här har jag lärt mig att öppna min själ för Gud, förut levde jag intellektuellt och försökte förstå alla bibelord med mitt förstånd och jag försökte lösa alla problem själv. Nu öppnar jag mitt inre för Gud genom den inre bönen, jag lägger mig själv på Guds altare och då kommer friden. . Det kan inte beskrivas med ord ... jag blir helt uppfylld av Guds närvaro. Tack Gud! (*Tanya Tihko*)

Jag hade kommit till en sådan period i mitt liv där jag totalt hade tappat min relation med Gud. Det kändes som om det var en ogenomtränglig mur mellan mig och Gud. Jag bad, men det kändes som om bönerna försvann ut i tomma intet. Jag blev väldigt glad när jag såg att ett av de första ämnena i bibelskolan skulle bli den inre bönen. Idag kan jag se att det skett ett genombrott och min relation till Gud har börjat byggas upp på nytt. Och för mig är det ett mirakel att jag äntligen har börjat skriva "böne-dagbok". Jag ser sådana viktiga och dyrbara saker, när Gud talar levande ord in i mitt hjärta. Jag kan se att genom den här bibelskolan så läggs en fast grund för mitt liv. (*Mikhalevich Katya*)

I bibelskolan började Gud visa saker för mig som jag aldrig på annat sätt har kunnat få vetskap om om Gud tidigare. Gud har visat för mig att jag är rättfärdig och när jag kommer i svårigheter, sluter jag mina ögon och ber Gud att tala till mig personligen. Och Gud för mig till den platsen där jag kan ha gemenskap med honom. (*Vlad Lykianenko*)

Den helige Ande har get nytt innehåll i bibelskolan, nytt "manna". Gud vill att den här församlingen skall brinna som en fackla på en upphöjd och synlig plats. Det är en stor glädje att vi kan ta emot helande från honom. Och jag är glad att elever som vill lyda Gud har samlats här. Människor söker efter kärlek. (*Lyuba Lazareva*)

När jag kom till bibelskolan såg jag att jag inte vill stå stilla. Gud visade mig att jag inte kan stå stilla. Och Gud visade mig att jag kan göra mer än jag tänkt att jag kan göra. Och jag tror på det. Jag vill gå framåt utan att stanna. Jag har hittat den "dyrbara pärlan". (*Lena Getmanchuk*)

När jag kom till bibelskolan såg jag alla nya ansikten, och ni blev alla (elever) så kära för mig. Materialet som vi får är väldigt bra förberett, allt på rätt plats och ordning och reda. När jag hörde om rättfärdighet var det en uppenbarelse för mig. Nu känner jag mig som en ny skapelse. För två år sedan dog min man och jag förlorade mig själv, mina känslor och min Gudsrelation. Jag hamnade i en djup depression. Jag slutade gråta och blev en passiv troende, bad bara några färdigskrivna böner då och då. Under första lektionen när jag kom hit och lovsången började, grät jag igen för första gången på många år. Mitt hjärta som frusit till is, började sakta smälta. Jag är tacksam till Gud att han har gett mig tillbaka mina känslor. Jag är mycket tacksam för den inre bönen. Jag hade aldrig hört talas om den förut. Och när jag börjar be är det så många känslor som vaknar igen: glädje, tårar, jag känner Guds nåd och hur hans händer rör vid mitt inre. Det är en stor lycka för mig. Tack vare lärarna och Linda Bergling. (*Frolova Valentina*)

Den helige Ande rör mig på insidan. Den här bibelskolan är en skola där den helige Ande verkar. (*Galina Buday*)

Guds Ord blev levande för mig, jag ser inte bara bokstäver och ord utan det är som om jag själv är med i det som händer när jag hör eller läser bibelorden. Jag undrar hur det är möjligt att jag kan se så mycket i det jag läser. Jag fick uppenbarelse om vad rättfärdighet är. Det är ett fantastiskt ämne! All ära till Gud för bibelskolan och dess lärare. (*Elena Getmanchuk*)

I flödesbönen under den uppmålande bönen talade den helige Ande om en ung kvinna som tidigt i sitt liv hade blivit bedragen av sin man. Jag kände djupt inom mig en tyngd och en stor sorg och förstod att det här handlade om mig. Precis före detta hade den helige Ande påmint mig om episoder från de första åren i mitt äktenskap. Vid den tiden betraktade jag inte min mans handlingar som svek, men det var obehagligt och ett tungsinne kom över mig liksom senare en kyla och en likgiltighet. Under bönen förstod jag mycket mer varför jag hade utvecklat en speciell attityd gentemot min man. Förlåtelsen öppnade en ström av glädje, frihet och tacksamhet till Gud för hans kärlek. Mitt hjärta smälte. Tack Jesus för att du känner mitt liv så på djupet och alla känslor i min själ. *(Irina Dosina)*

Under ett tillfälle på bibelskolan då vi praktiserade Inre bönen tog jag emot uppenbarelse om vad det betyder att se på Jesus i varje situation och i livet i stort. Gud rörde vid mig och gav mig glädje. Redan nästa dag upplevde jag förändringar inom mig. Jag tackar Gud att han har gett mig rättfärdighet, mina böner och mitt sätt att be började förändras. Jag har upplevt hur Guds kraft förblir över mig. Jag tackar Gud för allting. *(Nina Rybakova)*

Bibelskolan är en stor välsignelse för mig. Här får jag ta emot god och djup kunskap. Skolan har hjälpt mig att ompröva mig själv och min attityd gentemot Gud. Min relation till Honom har blivit helt annorlunda: ny, levande, fylld av kärlek. Jag känner hur kärleken till Gud och till människor växer i mig. Mina böner fylls av glädje och jag älskar ännu mer att spendera tid med Gud och meditera på hans ord. Här får jag den kunskap som ger mig rätt vägledning i livet, som hjälper mig att inte gå vilse, som varnar mig för faror, som ger mitt liv balans och jämvikt, som uppmuntrar och styrker mig. Tack till Gud och alla andra för denna underbara tid i bibelskolan. *(Alla Krasovskaya)*

Kära pastor Gunnar! Tack för det levande ordet om rättfärdighet som kommer från djupet av vår himmelske Faders hjärta. Du har rätt i att vårt land har sin egen historia och sina egna traditioner. Det är därför som jag i mitt levnadssätt (sen 1994) inte har kunnat ta emot uppenbarelsen om Gud Fadern. Det är därför som många omständigheter och relationer i kyrkan har satt tvivel i mitt hjärta – ett hjärta som inte var fött på nytt av Anden. Och till och med i den situationen förtröstade jag enbart på Gud fadern. Han bevarade min tro och lät den växa till. Han tog hand om mig, min son och mina nära och kära... Och så kom det här ögonblicket... Tack Gud för den här bibelskolan! I en atmosfär av Guds kärlek smälte mitt hjärta. Jag tog emot Faderns kärlek. På grund av det törstar jag nu efter en ännu djupare gemenskap med Fadern, efter mer av hans uppenbarelsen för mig, för min församling, för människorna i Vitryssland. Än en gång tack pastor Gunnar och pastor Linda! Må Herren välsigna er med all visdom och låta all ära gå till honom ut över hela jorden. *(Lyubov' Lazareva)*

(Vittnesbörd från ett helandemöte då eleverna både betjänade i förbön och fick ta emot helande). Under en lång tid hade jag bett att Gud skulle rena mina läppar. Och idag under lördagens helandemöte gav Gud mig ordet om ett rent hjärta och rena läppar. Gud talade ord av helande och styrkte de allra djupaste delarna i mitt inte, i mitt hjärta och min personlighet. Han gav mig tro och hopp, tände nytt ljus där det varit mycket svårt att tro på och förvänta något från Gud. All ära till Gud och till dem som var med och betjänade i förbönen. *(Tatyana Tishko)*

*Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä,
för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten.
Genom hans sår är ni helade. Ni var som vilna får,
men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare.
1 Petrus brev 2:24 - 25*