

## Vittnesbörd om förvandlade liv

Det här är Lazarus. Han är föräldralös och lärde känna Jesus när han blev äldre. Han var tidigare en "gangster" som hela tiden levde i våld och aggressioner, men nu är han ett Guds barn. Elden från den helige Ande i vår församling rörde vid honom och han sa ja till Jesus. Nu är han med i lovsångsteamet och lyckligt gift med en av ledarnas dotter som heter Miracle.  
*(från Compassion of Christ Church i Kambodja)*



Flickan till vänster heter Martha. Hon har aldrig varit utåtagerande eller levt på gatan men hon hade tidigare inget intresse av att följa Jesus. Men samma eld från Gud som förvandlade Lazarus rörde också vid henne. Nu är hon en av tjänarna i församlingen. Hon har Faderns kärlek och tar hand om de yngre föräldralösa flickorna i församlingen. På bilden står hon tillsammans med pastor Sopal och Deborah Ung. Två små flickor som heter Glory och Agape är riktigt eldiga förebedjare. De älskar att be dag och natt! Vi ser verkligen Guds helige Ande röra sig ibland oss!  
*(från Compassion of Christ Church i Kambodja)*



Pastor Edgar och Edna Bantigue i Cebu Filippinerna, berättar att under våren har det hänt många mirakler i deras församling i Lapu Lapu. Det är också många som har blivit frälsta och i april döptes 13 nyfrälsta. Mario Villannueva var en av dem. Han arbetar på universitet, var tidigare med i flottan (US Navy) och kommer från en framstående familj. Efter en enkel inbjudan kom han till kyrkan och gav sitt liv till Jesus. Eftersom hans familj är stränga katoliker blev han utsatt för en del förföljelse. Men han blev djupt berörd av Guds kärlek och längtar efter Guds närvaro. Nu missar han inte en dag utan att tacka sin Far i himlen som ledde honom in på rätt väg.



- Jamila (Jamjam) är vårt andra barn. Hon har en äldre bror och en yngre syster. Hon var sötast och familjens favorit. Hon gick i förskola innan hon blev sjuk och enligt läraren var hon väluppfostrad, uppmärksam och bråkade aldrig med sina klasskamrater. En dag blev hon akut sjuk i kramper och vi måste snabbt ta henne till sjukhuset. Där konstaterade man att hon hade bakteriell hjärnhinneinflammation. Det var den mest skrämmande dagen i våra liv. Det var t o m värre än när tyfonen Yolanda drabbade vår hemstad. Vi ville inte förlora vår underbara söta dotter. Vi kastade oss på Jesus i förtröstan på att han skulle hela henne fullständigt. Hon hade nästan dött vid förlösningen, hon hade utsatts för tyfonen Yolanda och nu hände detta. Men hon överlevde och vi visste att Gud hade en bättre plan för hennes liv. Vi blev väldigt oroliga men vi förtröstade på att vår trofaste far skulle ta hand om allt. Tack vare ständig bön och mycket stöd är Jamjam nästan helt återställd nu. Hennes tal håller på att långsamt förbättras. I april 2016 tog hon sin examen (se bild ovan till vänster) från förskolan med fina omdömen. Hon är väldigt glad och vi också. Den värsta tiden är över men vi fortsätter kampen. Vi är inte rädda och vi blir inte trötta för vi vet att Gud alltid är med oss!  
*(familjen Delima, medlemmar i Edgar och Ednas församling i Lapu Lapu)*

## KONTONUMMER

**Sverige** Bankgiro 549-7714 eller till Kontonr: 6903-823 455 718  
**Norge** Handelsbanken 9046.12.441 80  
**Danmark** Danske Bank reg.nr 9570 kontonummer 8984220  
**Finland** Handelsbanken Fi 81 3131 3001 1336 77

**Inbetalning från utlandet till Handelsbanken i Sverige:**  
IBAN/Big: SE 78 6000 0000 0001 0731 2468  
Swift: HANDSESS

Bankgiro 900 - 1934  
**Lyft ett BARN** 90 SVENSK INSAMLINGS KONTROLL

Använd gärna 90-kontot för gåvor till projekten i Kolkata, Nepal och klinikerna Lapu Lapu/Inayawan på Filippinerna.

## KONFERENSER/SEMINARIER

**KONSERT 1/7 KL 19.00**  
Terry Mac Almon

**MIRAKELKONFERENS 16-24/7 - Lyft blicken - skörden är mogen.**  
Arken firar 30-årsjubileum. Talare bl a Johannes Amritzer, Martin Reen, Roger Larsson, Curt Johansson, Stefan Salomonsson, Suzette Hattingh, Gayle Claxton, Peter Ljunggren, Linda & Gunnar Bergling.  
Mer info på [www.arken.org](http://www.arken.org)

**KOM IN I HANS HÄRLIGHET 26-28/8** med Marc Dupont

**LÄR KÄNNA FADERNS HJÄRTA 15-17/9** med Andy Glover

**UPPTÄCK DIN ANDLIGA AUKTORITET I JESUS 28-30/9** med Annie Schaug

**KONFERENS 14-16/10** om barn, familj, föräldraskap Mario & Suzanne Babarczy

**HELANDEDAGAR 13-15/7**  
Kostnad 1850 kr inkl mat och logi. Anmäl dig på hemsidan [www.arken.org](http://www.arken.org)



Nr 2/2016



Lovsång under helandekonferensen i Tel Aviv.



Flödesbön i VIP-rummet "Prayer Tower" Tel Aviv.



Helandedag i den ryska församlingen Peleg Elohim (Guds ström) i Arad.



Pastor Linda Bergling predikar på rehabiliteringscentret Living Israel i Beer Sheva.

## Arkens helandetjänst till Israel

År 2004 kom Guds profetiska tilltal till oss i Arken att vi skulle få vara med och föra helande till Israels folk. De profetiska orden om Yeshua, Messias som skall läka förkrossade hjärtan och hela slagen som Guds folk har fått, blev så levande och starka. Nu - tolv år senare - gläds vi över att vi får stå mitt i detta skeende och se hur vi är delaktiga i uppfyllelsen av de profetiska orden.

Under den första delen av Arkens teamresa i maj, åkte den största gruppen på en profetisk rundresa och besökte många bibliska platser. Det fanns många tillfällen till lovprisning, bön och tacksägelsestunder och även här fick teamet vara med och betjäna människor i förbön bl a en grupp från Indien. Samtidigt befann sig ett mindre team i staden Arad, inbjudna av pastor Shimon Pliner att hålla helandedagar och helandemöten i hans ryska församling. Det var underbara dagar då Gud mötte människor på djupet och gav dem ny uppenbarelse och förståelse av Guds ord och hur man kan tillämpa det i sitt vardagsliv, bl a undervisningen om Guds kärlek, frihet från fruktan, förlåtelse och hopp för framtiden. Här är några av de vittnesbörd som vi fick efter helandedagarna:

- En kvinna som opererat matstrupen hade inte kunnat äta ordentligt på länge. Efter förbön kunde hon äta frukost utan problem och hon hade sovit gott hela natten.  
- En kvinna skulle göra en akut hjärtoperation, men vid den sista undersökningen kunde läkarna förvånat konstatera att hjärtat såg bra ut och de ställde in operationen!

Hela Arkenteamet förenades i en helandekonferens i Tel Aviv då vi fick betjäna många människor genom flödesbön och individuell förbön. Totalt under resan hade vi 25 individuella förbönssamtal, då människor fick starka Gudsmöten. Vi är oerhört tacksamma för det förtroende de visade oss. Sista dagen åkte tre olika team till Ashkelon och Beer Sheva och hade helandemöten i ryska församlingar. Alla tog emot oss med stor glädje och öppenhet. Pastor Linda Bergling fick flera nya kontakter och bl a inbjudan att komma till organisationen Living Israels center i Haifa och undervisa om helande.

Vi vill uttrycka vår tacksamhet till dig som gett och ger dina gåvor till vårt Israel-arbete och som på detta sätt gör det möjligt för Arken att fortsätta gensvara till Guds kallelse.

## Helandekonferenser i Indien & Nepal

Arkens nästa satsning på internationella helandekonferenser blir våren (mars/april) 2017. Vi räknar med att kunna inviga det nya flickhemmet, Bethel Restoration Center i Katmandu Nepal och i samband med detta inbjudas till en pastors- och helandekonferens. Pastor Linda Bergling kommer att vara huvudtalare tillsammans med pastor Edgar och Edna Bantigue, våra samarbetspartners från Filippinerna. Därefter blir det också en helandekonferens på vårt center i Kolkata Indien, med inbjudan till pastorer och ledare och öppna möten.

Vi bygger center för att ge utsatta barn en trygg uppväxt, hopp och framtidsutsikter, skolutbildning och hälsovård. Hand i hand med detta vill vi ge det andliga stödet, möjligheten för var och en att lära känna Jesus och utvecklas i sin tro. Därför kommer våra center i Nepal och Kolkata också bli platser där vi erbjuder kristna seminarier, konferenser och undervisning i biblisk helandetjänst. Vill du stödja oss i detta arbete?

Ge din gåva till **bankgiro 540-7714** och märk din inbetalning **Helandekonferenser 2017.**

Insamling!  
150 000 kr  
BG 549-7714



## Tacksägelse- och familjedag på kliniken i Lapu Lapu

Den 25:e april firades 1-årsjubileum på hälsokliniken i slumområdet Lapu Lapu, Bankal Filippinerna. Förra våren invigdes kliniken av bland andra pastor Linda Bergling och Magdalena Graaf. Kliniken har redan kontakt med ca 175 familjer och är välkänd för att den ger gratis vård och mediciner till dem som söker akuthjälp. Kliniken har också sträckt sig ut till familjer i angränsande områden. Alla familjer som haft kontakt med kliniken bjöds in till jubileumsfesten och under dagen deltog 103 vuxna och 188 barn. Dagen började med sång och lovsprisning där deltagarna uttryckte sin tacksamhet till Gud för hans godhet och makt. Därefter delade vår samarbetspartner Fred Leuckhof och pastor Rey Aydaon Gud Ord. Gudsnärvaron var stark när många överlät sina liv till Jesus och förenades i bön. Gemenskap och lekar gladda både barn och vuxna. En del föräldrar delade sina vittnesbörd om hur de fått hjälp och helande genom kliniken. Mamman till Althea uttryckte sin glädje över att dottern tack vare kliniken fått operation av sin ansiktsdeformitet (gomspalt). Man kan inte längre se någon missbildning, flickan kan äta, tala och leva ett normalt liv. En annan mamma uttryckte sin tacksamhet för att kliniken räddat livet på hennes ettåriga pojke då han haft lunginflammation och omedelbart fick rätt vård och mediciner.

Doktor Michelle gav kort och värdefull undervisning till föräldrarna om vikten av handhygien och hur de med enkla medel kan skydda sig och sina barn mot infektioner. Hon visade också hur de kan behandla uttorkning när deras barn kräks eller får diarré. Under dagen delade man också ut grönsakspaket som en överraskning. Deltagarna bjöds på lunch och fick med sig ett paket ris och multivitaminer. Dagen innehöll gott om "föda" både för anden och kroppen. Klinikens arbete vill visa att Gud är en underbar Gud som älskar och bryr sig om sina barn!

Vill du vara med och hjälpa oss utveckla klinikerna i slumområdena Lapu Lapu och Inayawan?

Vi behöver ca 10 000 kr/månad för att ha anställd utbildad personal och kunna ge en effektiv och säker vård till de allra fattigaste. Sätt in din gåva på **bankgiro 549-7714**, märk inbetalningen "**Kliniker Filippinerna**" eller maila oss på **mission@arken.org** om du vill bli gruppadder (Agapefadder) och ge en valfri summa varje månad.



Anmäl dig som gruppadder!

## Esmond's berättelse, Rwanda

Esmond Munezero är som om han vore född till lärare. "Han har gått en lång väg, från att en gång ha varit ett föräldralöst barn som kom till barnhemmet i Gitarama strax efter folkmordet 1994", berättar Doreen Nkunda, som är föreståndare på Fred Nkunda Life Center i Rwanda. Trots hans uppenbara talanger, är han själv ännu en student, eftersom han går på kvälls- och helgundervisning på ett lokalt universitet. Sitt dagliga arbete har han på Rwanda Skills Training Center och det ger honom inkomst så han kan betala sina skolavgifter. För honom är det också ett sätt att återgälda det han själv fått, genom sin uppväxt på barncentret.

Innan hans anställning 2014 studerade han i Kigali men hade inte ekonomi att fullfölja sina studier. Han tog ett modigt steg och kontaktade föreståndare Doreen och frågade om han kunde få bli anställd på träningscentret. Just i rätt tid och väldigt gynnsamt, som om det vore förutbestämt, bekräftar Doreen. Hon visste att hon behövde

någon med hans passion och lärarbegävnin, något som hon hade sett hos honom redan när han var en liten pojke. Nu är han anställd som allmämlärare och hjälper eleverna att utveckla språkkunskap, grammatik och datorkunskap. Även om träningscentret har specialiserat sig på att undervisa i fordonsteknik, snickeri, murnings-arbete, svetsning och inhemsk matlagning, är ändå ett av huvudmålen i arbetet att öka studenternas kunskaper i engelska, affärskunskap och användandet av datorer.

En del barn stannade en kort tid på barnhemmet i Gitarama innan de flyttade vidare till nya familjer. Andra levde hela sin uppväxt på barnhemmet innan de var mogna att flytta ut och bo på egen hand. Några speciella personer, som Esmond, fortsätter att ge till barnhemmet och träningscentret, samtidigt som han avslutar sina lärarstudier.



foto: Arkens arkiv

## Nu är bygget i Katmandu Nepal igång!

Göran Zetterlund besökte våra projekt i Katmandu och i Kolkata Indien i månadsskiftet maj/juni. Byggnationen av Bethel Restoration Center för flickor i Katmandu Nepal har kommit igång! För närvarande pågår markförberedelser för att bygga grunden. De beräknar att första våningen skall vara färdigbyggd i början av september. På bilden till vänster håller pastor Binod Singh upp ritningen på det färdiga centret. Det ligger i vackra omgivningar och vi tror att detta kommer att bli en underbar plats där fattiga och utsatta flickor kan få en trygg uppväxt och utbildning och där de också ska få lära känna Jesus som sin personliga frälsare. Vi ser fram emot att kunna anordna en helandekonferens här i samband med invigningen av centret våren 2017. Vill du stödja vårt arbete och ge barnen i Katmandu en ny framtid? Ge din gåva till **bankgiro 549-7714**, och märk din inbetalning "**Nepal**".

## Djurfarmen

Det pågår en positiv utveckling av jordbruksprojektet och djurfarmen i Nepal. Flera företag som Arken har kontakt med, har sponsrat projektet och gjort det möjligt att köpa in flera bufflar. Vi har nu 10 bufflar och 10 kalvar. Bufflarna mjölkas två gånger om dagen och det är lätt att sälja mjölken, både till privatpersoner och till lokala mejerier. Målet är att ha plats för ca 12 - 15 bufflar för att få en jämn tillgång på mjölk. En gång per månad kommer en veterinär på besök dels för att se till att djuren mår bra och dels för att träna upp de anställda. Det behöver byggas en mur till grisfarmen eftersom grisarna ibland rymmer från de inhägnader av bambu som de har nu. Vinsten från djurfarmen används för att bli en del av pojkarnas skolgång (de som bor på Arkens pojkhem i Katmandu) och farmen ger även arbetstillfällen och lön till några anställda. Vill du se filmer från Görans besök i Nepal kan du gå in på internet via **www.youtube.com** och logga in i **missionarken**.

## Utvecklingscentret i Kolkata, Indien

Efter besöket i Nepal åkte Göran till Arkens utvecklingscenter i Sonarpur utanför Kolkata. Innan resan hade han fått en lista från byggmästaren på saker som skulle behöva åtgärdas innan monsunperioden börjar, bland annat att bygga dränering på tomten och en dräneringskylvert vid infartsvägen. Dessutom skall dopgrav, parkering/basketbollplan och lekplats färdigställas. På bilden till höger ser du den nymålade övervåningen som nu även är målad invändigt och klar att inredas. Den nedre våningen blir klinik och den övre lokaler för praktiska aktiviteter som t ex sömnadskurser, som vi hoppas komma igång med under hösten. Vi behöver samla in ytterligare ca 500 000 kr för att färdigställa centret. Du kan ge din gåva till **bankgiro 549-7714** och märka din inbetalning "**Kolkata**".



## Vittnesbörd från Uganda

Ayee Janet är en begåvad 13 år gammal flicka som går i ABC:s skola i Rackoko. När hon föddes var det en svår förlösning men det var inte förrän senare som familjen förstod att något var fel. Hon kunde inte krypa eller vända sig och var senare i utvecklingen än andra småbarn. På grund av fattigdom fick hon ingen ordentlig läkarundersökning och ingen har heller kunnat tala om vad hennes funktionsnedsättning beror på. Under sina första levnadsår var hon rullstolsbunden. Hon flyttade med sina syskon till sin mormor som bor närmare skolan, men det var ändå omöjligt att åka rullstol 3 km så hennes mormor bar henne i flera år på ryggen fram och tillbaka till skolan. Så småningom träffade hon en läkare och fick sjukgymnastik och träning och lärde sig att gå. Fortfarande är hennes rygg krokig och högerbenet släpar, men hon har inte ont och hennes livskvalitet har blivit fantastiskt mycket bättre. Nu går hon med sina syskon till skolan och kan hjälpa till med sysslor i hemmet. Hennes favoritämne i skolan är matematik och hon vill studera datavetenskap. Tack vare fadderstödet har Ayee Janet kunnat fortsätta sin skolgång och det är nyckeln till en bättre framtid.

