

MISSIONS nytt

FRÅN FÖRSAMLINGEN ARKEN



Flickor och pojkar från våra barnhem i Katmandu.



Pastor Michael Beener från Sderot tog oss med till gränsen mot Gaza där vi bad tillsammans.



Pastor Linda tillsammans med pastor Dmitry Brodtkin (längst till höger) och ledarna Jakov och Carla Bouterse i "Grace House" i Beer Sheva.



Förbön i nystartad församling i Rishon Le Zion.

Missionsresa till Indien och Nepal

I slutet av mars åker pastor Linda Bergling med team för att besöka Nepal och Indien. "Vikten av evangelisation och helandetjänst för att bygga Guds församling" är det viktiga temat som pastor Linda Bergling kommer att undervisa om på sina pastors- och ledarseminarier under resan. Var med och be att Guds ande skall beröra människor starkt med läkedom, befrielse och upprättelse på de öppna helandemötena! Flickhemmet, pojkhemmet och djurfarmen i Katmandu kommer att besökas liksom det pågående byggprojektet.

I Kolkata kommer vi att ha seminarier för ledare på vårt utvecklingscenter och även inne i stan. Vi har en längtan att nå lokalbefolkningen och kommer att göra en improviserad samling i byn för barn och vuxna. Sång och musik väcker säkert nyfikenhet och vi tror att Gud på överraskande sätt kan nå människor genom detta. Vill du vara med och stödja resan ekonomiskt? Vi behöver ca 40 000 kr för att täcka omkostnader för pastorsseminarierna och helandemötena. Du kan sätta in din gåva på **bankgiro 549-7714** och märka inbetalningen "**Kolkata/Nepal**".

Arken stödjer lokala församlingar i Israel

Under en vecka i januari reste pastor Linda Bergling med ett litet team från Arken runt i Israel för att åter möta lokala pastorer, ledare och församlingar. En underbar resa där vi fick se hur Gud förberett marken och där våra hjärtan knöts ännu starkare till våra syskon i Herren.

Linda undervisade på en kvällsbibelskola i Ashkelon om grunderna i biblisk helandetjänst. Ett trettiotal elever och flera gäster tog emot undervisningen med stor entusiasm. Många av dem fick starka möten och tilltal från Gud under förbönen. I församlingen i Arad betjänade pastor Linda genom undervisning om inre bönen, en inre källa till kraft och styrka som vi alltid har tillgänglig genom tron på Jesus och flödet från den helige Ande.

Pastorsparet Michael och Dina Beener i staden Sderot, några kilometer från gränsen till Gaza leder en fantastisk församling med ett stort utåtriktat arbete som når studenter, ensamma mammor, nykomna ryska immigranter och äldre som överlevt förintelsen. De anordnar bl a Alphagrupper, bussresor i Israel och humanitärhjälp. Tillsammans bad vi vid gränsen till Gaza. Staden Sderot är den plats på jorden där det finns flest skyddsrum. Många barn och vuxna lider av posttraumatisk stress. Gud har beskyddat församlingen genom konkreta mirakler. Det var imponerande att se och höra deras överlåtelse till Gud att bygga en församling på denna plats och vara en stad på berget som lyser i mörkret och ger människorna hopp.

Församlingen "Grace House" i Beer Sheva uttryckte sin önskan att få mera undervisning och träning i biblisk helandetjänst främst för ledare i församlingen. Nu är de en av Arkens samarbetspartners i Israel och där ska vi anordna ett seminarium i slutet av maj. Linda predikade även i en livlig, nystartad församling i Rishon Le Zion. Veckan avslutades med sabbatsmöte hos pastor Avi Mizrahi i Tel Aviv. Linda fick framföra en uppmuntrande och profetisk hälsning till församlingen som under förra året gått igenom en tid av prövning och förändring.

Arken är en del i Guds plan att förbereda för ändetidens stora väckelse i Israel. Vi vill utveckla vårt stöd till lokala församlingar så de kan fortsätta sprida evangeliet om Yeshua i sitt land. Nu ska vi översätta böcker, spela in undervisningsprogram och fortsätta träna ledare i biblisk helandetjänst, så församlingarna blir väl rustade att ta hand om de nyfrälsta. Vill du ge en gåva till Israel-arbetet? Använd vårt **bankgiro 549-7714** och märk din inbetalning "**Israel**". Tack för fortsatt stöd i förbön!



Flickorna från Kolkata på julläger vid havet. De njöt av gemenskap och äventyr.

Sömnadsutbildning på centret i Kolkata.

Henry Muguzi, fadderbarn från Uganda.

foto: Arkens arkiv

Julläger och behov av nya faddrar till Kolkata

I slutet av december fick flickorna från utvecklingscentret i Kolkata uppleva något alldeles speciellt - de fick åka på några dagars läger till havet. För många av dem var det första gången de fick se havet. Flickorna var uppspelta inför resan och hade packat i flera dagar när de äntligen fick gå på tåget till Digha kl 4 på morgonen. Nästa dag njöt de av det vackra vädret, badade, red på hästar, drack kokosvatten och åt glass. Dagen därpå fick de åka till en fiskeby och uppleva alla aktiviteter bland fiskebåtarna som kom in och på fiskmarknaden. De fick prova att åka raftbåt och på kvällen blev det lägereld. De hann också med ett besök på en ö med tusentals red-crabs (rödkrabbor). Naturligtvis blev det tävling om vem som kunde fånga en och de tre (!) flickor som vann blev bjudna på glass. Under samlingar med lovsång och bön på kvällarna fick flickorna berätta sina personliga vittnesbörd som var mycket starka. Gud har verkligen gjort under i deras liv! Alla var nöjda och lyckliga när de återvände hem till Kolkata och alla hade fått många härliga minnen för resten av livet.

På centret har en sömnadsutbildning startats där 10 unga kvinnor från närområdet får undervisning tre förmiddagar i veckan. Just nu håller vi också på att göra i ordning tomten med gräsmatta, och utrustning till lekplatsen skall köpas in. Det är många nya flickor som vill komma till centret, och vi är i stort behov av flera faddrar till dem. Vill du bli fadder? Maila oss på mission@arken.org eller ring oss på telefon **08-58884021**. Ditt stöd förvandlar liv!

Från nolla till någon - vittnesbörd från Uganda

- Jag heter Henry Muguzi. Jag föddes för tidigt, i sjunde månaden. Min far hade dött innan jag föddes och min mor dog inte långt därefter. Mina släktingar brydde sig aldrig om mig och talade alltid om för mig att jag var hopplös, lämnad av mina förädrar. Min mormor tog hand om mig fram till sin död. Sen fick jag bo hos en släkting under villkor att jag födde upp hans svin. Jag fick lida mycket eftersom arbetet var för hårt. Då jag var 6 år gammal dog också min farbror. De som kom för att delta i begravningsceremonin packade ihop all mat vi hade i trädgården, en del åt vi upp och sen fanns ingen mat för mig att leva av. Jag ropade på hjälp. Men det fanns ingen. Allt var hopplöst. Efter ett tag kom en kvinna som sett mig på avstånd. Hon sa: "Jag har inte mycket pengar och jag har fler barn hemma, men jag kan ta hand om dig." Hon hörde om sponsring för föräldralösa barn på ABC:s skolor och att vi kunde få denna möjlighet för mig att gå till skolan, åtminstone upp till 7:e klass. Allt eftersom tiden gick hjälpte Gud mig att prestera bra i skolan och jag blev en välsignelse för min tants familj. När jag blev sjuk kunde Trudy Odida (ledare för ABC) ta hand om mina medicinska kostnader, hon visste inte att det var irriterande för min tant som inte kunde ge sina egna barn sådana privilegier. Min tant misshandlade mig och övergav mig. Jag började att ta tillfälliga arbeten, hyrde ett litet rum med en vän som tyvärr dog. Jag överlämnade mig till Gud då jag inte kunde betala hyran. Min hyresvärd lät mig ändå stanna i 8 månader. Jag fortsatte att säga "Gud, jag vet att du älskar mig fortfarande". Jag tackade honom. Trudy sa: "Henry, du kommer att bli en bra man". Det gav mig hopp och frid i sinnet. Mina betyg var utmärkta då jag avslutade grundskolan. Nu får jag hjälp att gå gratis på gymnasiet. Jag har allt jag behöver tack vare ABC. Jag arbetar hårt. Jag vill förlåta dem som övergett mig och jag vill fortsätta hjälpa människor, såna som liksom jag har lidit. Jag tackar Gud för dem som trodde på mig.

Läger för funktionshindrade barn i Vitryssland

Nu samlar vi in pengar för att även i sommar kunna ge familjer, anhöriga med funktionshindrade barn och ungdomar ett härligt rekreations- och rehabiliteringsläger. Det betyder oerhört mycket för dem att komma ut i naturen, delta i olika träningar och aktiviteter och få gemenskap med varandra. Vi behöver samla in 25 000 kronor. Du kan ge din gåva till **bankgiro 549-7714**, märk din inbetalning "Läger Vitryssland". Tack för din gåva!

KONTONUMMER

- Sverige** Bankgiro 549-7714 eller till Kontonr: 6903-823 455 718
 - Norge** Handelsbanken 9046.12.44180
 - Danmark** Danske Bank reg.nr 9570 kontonummer 8984220
 - Finland** Handelsbanken Fi 81 3131 3001 1336 77
- Inbetalning från utlandet till Handelsbanken i Sverige:**
 IBAN/Big: SE 78 6000 0000 0001 0731 2468
 Swift: HANDSESS



Bankgiro 900 - 1934
Swish 123 900 1934



Använd gärna 90-kontot för gåvor till projekten i Kolkata, Nepal och klinikerna Lapu Lapu/Inayawan på Filippinerna.

KONFERENSER/SEMINARIER

SEMINARIUM 23-26/3

med Patricia Bootsma från Catch the Fire, Toronto

UNGDOMSDAGAR 11-13/4

med öppna kvällsmöten. Medverkar gör Johannes Amritzer, Sebastian Stacks och Stefan Edefors.

SJÄLAVÅRDSUTBILDNING

20-21/4 Anmälan www.arken.org

JESUS HELAR OCH UPPRÄTTAR KONFERENS 21-23/4

Pastor Gunnar & Linda Bergling, stort förbönsteam, barnmöten. Förbönssamtal och flödesbön.

KONFERENS 25-28/5

med Stefan Salomonsson och Stefan Edefors

RELATIONS DAGAR

på Arken lördag 1/4 kl 10-14 och på Sjöhamra lördag 29/4 kl 10-17 med Gunnar Bergling, Ann-Marie och Lars Lindqvist. Avgift 200kr.

Följ Arkens live-sändningar på www.youtube.com, Sök TVArken.