

*Många pastorer och ledare i Israel uttryckte sin tacksamhet till  
pastor Linda Bergling och Arkens helandetjänst.  
(från december 2015)*

- Vi är så tacksamma att ni följer Gud och kommer till lokala troende i Israel. Vi behöver hjälp i helandetjänsten, eftersom många människor är brutna, har problem i sina kroppar, problem med relationer i familjen osv. Jerusalem är en speciell plats i Israel, här finns så många ultrareligiösa och mycket andligt motstånd. Vi står i andlig krigföring 24 timmar om dygnet - det är vårt dagliga liv. Många ultrareligiösa vet vilka vi är, att vi är messiastroende. Nu har de börjat komma till oss och be om förbön för helande, för ekonomiska problem och familjeproblem. De vet att vi har kontakt med vår levande Gud. Vi behöver först och främst andligt stöd i bön, men också i undervisning om helande och understöd ekonomiskt i helandetjänsten.  
*(Vladimir Shekhter, pastor i Congregation Brit Olam, rysktalande församling i Jerusalem)*
- Det skett förändringar i människors hjärtan under de 25 år vi varit här. När jag kom till kyrkan var den underjordisk. Idag kan vi tala med sekulära judar och ortodoxa troende. Steg för steg verkar den helige Ande i deras hjärtan. Gud håller sina löften till Israel. Vi tackar för Arken, pastor Linda och er tjänst här. Vi önskar att ni ber för vår ministry, för Guds hjälp andligt, själsligt, fysiskt och ekonomiskt. Nu ber vi om en ny lokal där vi kan betjäna människor genom vår tjänst och ta emot dem som behöver helande för själen och kroppen.  
*(Svetlana Shekhter, pastor, Congregation Brit Olam, Jerusalem)*
- Tack för att ni inbjöd mig. Det är verkligen intressant för oss att få koppla ihop med er. Många människor är sårade, brutna och har problem, och vi behöver den här tjänsten i vår församling. Vi har flera som har hjärtproblem och tar mediciner, de behöver ta emot helande från Gud. Något av det viktigaste i Jesu liv var helandetjänsten och vi längtar efter att se Gud göra tecken och under här i Israel, helandeunder som på Jesu tid.  
*(pastor Sanchi, messiansk egyptisk judisk församling i Jerusalem)*
- Det är en välsignelse att vara här med er. För mig är helandetjänsten i Israel en del av vårt sätt att sprida evangeliet. Israel är ett religiöst land det vet vi, och vi vet att Guds Ord är kraftfullt och helandetjänsten är det sätt som vi utbreder evangeliet på. Det är den helige Andes sätt att visa sin kraft, och det är kraftfullt att höra hur ni arbetar med helande i er församling.  
*(pastor Zechariah Arni från församlingen Retzon Ha El i Haifa).*
- Den största utmaningen för mig är att folket förgås på grund av brist på kunskap. De behöver få en uppenbarelse om att Yeshua/Jesus är Messias, att han är Israels frälsare och de behöver få kunskap i Guds Ord om det nya förbundet. De messianska församlingarna växer. För 35 år sen var vi 200 troende, nu är vi över 15 000 och det visar att den helige Ande utgjuts över det judiska folket och att Jesus kommer tillbaka snart. Vi tycker att Arkens helandetjänst är fantastisk. Jag hade privilegiet att

delta i konferensen för fem år sen i Tel Aviv. Jag vill uppmuntra teamet att komma tillbaka igen och stödja oss. Vi behöver mycket helande i Israel. Under de senaste 60 åren har vi haft 10 krig, det finns mycket chock och trauma, det finns många psykiskt sjuka och stora behov av helande även för kroppen och vi behöver verkligen tro på Gud att han kan göra ett genombrott i människors liv.

*(Tony Sperandeo, pastor i Maayan Congregation, Kfar Saba)*

- Vi behöver helandesmörjelsen. Vi läser om helandemirakler i Ordet, men vi behöver kraften från Jesus Kristus och vi behöver veta hur vi ska röra oss i smörjelsen. Vi är glada att ni kommer för att plantera detta i oss och uppmuntra oss med detta.  
*(kvinnlig tjänstegåva, Tel Aviv)*
- Tack för alla böner och stöd genom åren, det är en ära att vara partner med er. Vi lever i en speciell profetisk tid när hela den politiska situationen är helt uppåt väggarna galen och det är viktigt att troende i Sverige står med Israel och ber med och för oss, ber om frid över Jerusalem och Israel. De som älskar Israel ska bli välsignade och ha framgång. Idag speciellt här i Tel Aviv är skörden mogen och det saknas arbetare. Tel Aviv är en sekulär stad. Vi ser fler och fler som tar emot Jesus. Människor söker, de är hungriga och mer än någonsin är det viktigt att dela evangeliet med dem, träna dem som lärjungar, undervisa dem och betjäna dem som är sargade med helande. Många kommer från väldigt trasiga hem och familjesituationer. Tel Aviv är känt som staden med ensamstående och skilda, aborter, prostitution och droger. När de får hopp genom Yeshua Messias är det så viktigt med befrielse och helande för dem. Vi ber och tror på en stor väckelse bland israeler, judar och araber. Tack för att vi får arbeta tillsammans.  
*(Avi Mizrachi, pastor Congregation Adonai Roi, Tel Aviv)*
- Jag tillhör en familj där en del överlevde förintelsen, en rabbinsk släkt från Polen. Hela mitt liv levde jag med förkastelse och smärta, upplevde aldrig kärlek eller uppmuntran från människor. För 26 år sen blev jag frälst, fick uppleva glädje och kärlek. Pastorer i Israel behöver kärlek, de har känt sig förkastade, de har alltid blivit kritiserade, de har inte känt sig välkomna i samhället. Tack Arken för er kärlek och er tjänst. Tack pastor Linda för att ni kommit hit regelbundet under många år, inte bara för konferenser, utan ni möter oss personligen en och en och lyssnar till våra hjärtan. Ni kommer med kärlek, uppmuntran och helande, andligt och fysiskt. Jag uppskattar verkligen ert stöd, att ni står med och förbereder marken för ändetidens stora väckelse i landet Israel. Ni har varit här nu för att möta afrikanska, ryska, israeliska pastorer och andra från många olika församlingar och uppmuntra oss. Jag kan se att det är ett underbart sätt som Arken kan fortsätta sin tjänst på, att bringa försoning och upprättelse till hela Kristi kropp. Många pastorer kämpar i vårt samhälle, de har inte egna kyrkor, utan de hyr lokaler och ibland vill inte hyresvärdarna hyra ut på grund av deras tro på Yeshua. Tack för att ni troget kommer tillbaka. Det är många som avbokar sina biljetter och inte vågar komma hit. Bara idag har vi haft 5 terroristattacker i Jerusalem – men pastor Linda är här, hon är inte rädd, hon kommer med kärlek och står med oss i denna svåra tid.  
*(Daniel Rozen, pastor i Living Stone church (Jerusalem och Tel Aviv), ansvarig för 29 kyrkor i Crystal Forum).*

- Vi arbetar med humanitärhjälp och med hebreisktalande israeler. Vi har varit gatu-evangelister i mer än två decennier och med stor frimodighet delat evangeliet om Jesus Kristus till israelerna. En stor utmaning är att israeler tror att Jesus är en västerländsk Gud. De behöver få kunskap om att han faktiskt var jude. En annan utmaning är att förintelsen skedde för bara några decennier sen och har lämnat djupa sår i människor, att kyrkan inte hjälpte judarna i denna hemska situation. När judar hör ordet "kristna" kopplar de ofta ordet till katoliker, inte evangeliskt troende. En annan utmaning är det religiösa sinnet. De flesta har det, även om de inte är rabbiner eller troende judar, de är fostrade att ha med sig ett "rabbinsk bagage". Även när de tagit emot Jesus bär de detta med sig och behöver bli befriade. Israel är landet där Jesus gjorde mirakler och den helige Ande utgjöts. Israeler vill se något hända som går utöver undervisning, doktriner och fin lovsång. Israel är en plats för mirakler och helandedunder - det kommer att tala till folket och vi behöver också nå de ofrälsta med våra konferenser. Israeler är intresserade av det känslomässiga, av hela människan och av inre helande. Arken har mycket att ge här, utöver församlingarnas rammar. Tänk på hur ni kan nå de ofrälsta och t ex bjuda in dem till en helandedag med vittnesbörd och bön. Israeler tycker om att man ber för dem, inom alla möjliga områden i livet. Kärlek öppnar deras hjärtan, liksom mycket och god mat. Bjud in dem, ge dem god mat, en plats att sova och be för dem så kommer de tillbaka, även om de inte är frälsta ännu. Vi önskar att pastor Linda och Arken ber om en strategi här – vi tror att ni har den här smörjelsen. Vi älskar er tjänst!

*(Shlomy och Miriam Abramov, pastorspar från Rishon le Zion, och organisationen Awake Israel)*