

Pastor Gunnar berättar om hur hans farmors berättelser om Kina färgade hela hans liv.

Uppfylld av missionsandan

I hela mitt liv, från mina första år och genom livets olika skiftningar, har mina val och tankar kretsat kring hur också jag ska kunna dela med mig av det fantastiska arbetet att vara en förvaltare av evangelium om Jesus Kristus, både på hemmaplan och ut över hela världen. Det började med upptäckten att hela min släkt; mamma, pappa och väldigt många av mina farbröder, faster, moster och kusiner var födda i ett annat land långt långt bort från den lilla trygga tillvaro jag växte upp i.

Gav sina liv i tjänst för Jesus

Farmor Dagny hade levt ett fantastiskt spännande missionsliv i Kina tillsammans med sin man (farfar) Robert Bergling. De for ut till Kina som väldigt unga för att ge sina liv i tjänst för Jesus i ett land de aldrig sett och med ett språk de aldrig hört maken till tidigare. Ja, hur skulle det gå till om inte Jesus var på riktigt? Mormor Olga och morfar Sven, hade haft missionsstationen i Shansí och farmor och farfar i Shansé, och när det var dags att lämna missionsfältet så hade bägge männen, morfar Sven och farfar Robert dött och gått hem till Herren. Farmor skrev ner sina minnen sedan hon kommit hem till Sverige på 1930-talet.

Rövaröverfall och Guds beskydd i Kina

Min farmor kunde berätta så levande om alla Herrens under, Hans trofasthet och hjälp, som ingen annan. Det

var min stora trygghet i livet och jag fick lära känna Herren som kunde sända änglavakt, bota sjuka, rädda vid rövaröverfall och beskydda då man var på flykt under upprorslarm och utmaningar och svårigheter, farsoter och svält. Tidvis levde jag mer inombords med kineserna i det stora landet långt borta med alla sina äventyr och faror, och med en stor underbar Gud och en fantastisk Frälsare, Jesus Kristus. Jesus var ingen teori i farmors liv utan den mest påtagliga verklighet av alla. Jag blev så uppfylld av missionsandan framför allt genom farmor, men också genom mormor Olga.

Farmor och jag hade morgonbön

Varje morgon, från två års ålder, gick jag till farmor, som då bodde i vår lägenhet på gatan som vette mot Hedvig Eleonora kyrka, vars församling vi tillhörde, och vi hade morgonbön tillsammans. Farmor, som alltid var varm och kärleksfull, läste Bibeln för mig och förklarade det hon läst. Sedan berättade hon hur Gud hade gjort just så som det stod skrivet många gånger ute i Kina, hur Han hjälpt och räddat henne och farfar och alla barnen vid otaliga tillfäl-

Lär känna Jesus!

Tag emot honom med öppet hjärta! Säg: "Jesus, kom in i mitt hjärta och fräls mig, föd mig på nytt och förlåt mig mina synder!" Då kommer Han och förlåter dig av ren nåd! Han är så god!



"Farmor Dagny levde ett spännande missionsliv i Kina och hennes berättelser blev levande för mig", säger pastor Gunnar som här har sin hund Aston i famnen.

len. Hon lärde mig att be till Gud varje morgon. Bönen avslutades med att jag fick gå ner från farmors knä och knäböja vid den stora fätölj som farmor jämt satt i. Sedan lade hon sina stora starka händer på mitt huvud och bad länge och välsignade mig.

Lär känna Jesus

Alla har rätt till att få möta Jesus och få tro på och ta emot det eviga livet. Men det känns att missionens underbara gåva – att ge tro på Jesu frälsning – gäller snart i lika hög grad oss och våra folk i Norden som vilken del av världen som helst. Lär känna Jesus! Tag emot honom med öppet hjärta! Säg: "Jesus, kom in i mitt hjärta och fräls mig, föd mig på nytt och förlåt mig mina synder!" Då kommer Han och förlåter dig av ren nåd! Han är så god! Då har missionens budskap nått också dig. Amen.

TEXT: GUNNAR BERGLING
FOTO: TIMO JÄPPINEN & PIXABAY