

Linda Bergling

En presentation



Detta är Linda Bergling



Linda Bergling är välkänd för sin förkunnelse och sitt arbete inom helande och upprättelse och sedan 1983 har hon rest inom Norden och ut över världen.

Hon är en eftertraktad talare i många konferenser. Under hennes dryga 30 år i tjänst för Herren har hon en gedigen pastorserfarenhet och är ständigt använd i de andliga nådegåvorna, särskilt helandes gåva. Lindas frimodiga undervisning och betjäning har inspirerat och hjälpt många ut över världen att ta emot sitt helande. Linda har vikt sitt liv till att för fram frälsning för hela människan i Jesus Kristus.

1986 startade hon tillsammans med sin man Gunnar Bergling församlingen Arken. Hon är grundaren av Arkens bibelskola "Jesus Helar och Upprättar" samt Arkens helandecenter. Linda är även initiativtagare till Arkens missionsarbete med hjälp till barn, träning av ledare och församlingsplaneringar.

Linda Bergling föddes i Boden 1948. Hennes tonårstid präglades av sökande och rastlöshet. Vid 23 års ålder hade hon hunnit bo i Afrika, studera i Paris och var på väg att flytta till Mexiko. Linda blev frälst 1972 i Jesusväckelsen. Efter ett nytt radikalt möte med Gud i början av 80-talet fördjupades Lindas kallelse och hon började predika. Hon fick en kallelse av Gud att träna och utrusta hans folk i helande och upprättelsetjänst. Linda har en fil kand vid Uppsala universitet i sociologi, pedagogik och psykologi. Hon har en doktorsgrad i Pastoral Councelling utfärdad av Life Christian University i Tampa, USA.

Rusta mitt folk
i helandetjänst.
Bered en plats
åt mig så jag
kan hela och
upprätta de
sjuka och svaga.



Linda får sin doktorsgrad.



Linda och Gunnar Bergling tillsammans med TL Osborn på Arken 1992 och tillsammans med dottern La Donna Osborn 2013.



Församlingen Arken

Församlingen Arken är en samfundsberoende kyrka grundad 1986 av pastorena Gunnar och Linda Bergling.

Kärleksrelationen med Jesus har en central plats och Arkens mandat har från början varit att betjäna människor med helande och upprättelse. Arken är både en lokal församling och ett vidsträckt arbete med många olika grenar runt om i Skandinavien och ut över världen. Bland annat har Arken utposter i Göteborg och i Helsingfors, samt en dotterförsamling i Minsk, Vitryssland.

Arkens vision

"De svaga stärker vi, de sjuka botar vi, de sårade förbinder vi, de vilsegångna för vi tillbaka och de förlorade söker vi upp. Vi behandlar dem med kärlek och barmhärtighet." Hämtad från Hes 34:4, 16.

1. Sprid evangelium om frälsning för hela människan i Jesus Kristus
2. Verka i kärlek och barmhärtighet
3. Nå såväl folken som den enskilda individen
4. Tänk särskilt på de svaga, fattiga och nödlidande människorna



Linda och Gunnar Bergling inviger Församlingen Arkens nya lokaler 2006.



Arkens kontors- och möteslokaler på 9000 m² i Kungsängen, norr om Stockholm.



Visionen förverkligas i församlingsgemenskapen, hemgrupperna, genom många frivilligas överlätna hjärtan, de anställdas arbetsinsatser, möten, gudstjänster, konferenser, barn- och ungdomsarbete, förskola, grundskola, evangelisation, alpha-kurser, församlingsgården Sjöhamra, TV-arbete, mission, helandecenter, bibelskola, hälsobolag, universitet och mycket mer.

Helandetjänsten Jesus

"Rusta mitt folk i helandetjänst. Bered en plats åt mig så att jag kan hela och upprätta de sjuka och svaga."

Så löd Guds tilltal till Linda Bergling. Utifrån detta har Linda startat och utvecklat helandetjänsten genom bibelskolan Jesus helar och upprättar, konferensen Jesus helar och upprättar samt Arkens helandecenter.



Förbön i möten och gudstjänster

Helandecenter och helandedagar

Helandecentret är en plats för helande och läkedom till ande själ och kropp. Här finns möjlighet att ta emot Jesu helande kraft på alla områden i livet, både enskilt och i relationer. Detta sker genom förbönssamtal, bearbetningssamtal, helandedagar, helandemöten, förbönstelefon, barn- och ungdomssjälavård samt äktenskapssamtal. Helandedagarna erbjuder en eller två och en halv dag med undervisning, flödesbön, förbönssamtal och gemenskap.



Flödesbön på helandedagarna

Bibelskolan Jesus helar och upprättar

Bibelskolan är både en rustningsplats och en plats att ta emot helande. På den 1-3-åriga träningslinjen ligger betoningen på att rustas till tjänst medan det 1-åriga upprättelseprogrammet är helt inriktat på eget helande och upprättelse. Bibelskolan ger en stark grund i Ordet och en personlig kärleksrelation med Jesus. Dessutom finns möjlighet att välja tillvalet lovsång och ungdomstillvalet Identity.



100 -150 elever per år.

helar och upprättar



Förbön och flöde med den helige Ande.

Jesus helar och upprättar-konferens

Konferensen Jesus helar och upprättar hålls på Arken och runt om på olika platser i Norden, men även internationellt. Konferensens syfte är att bereda en plats för läkedom till själen och kroppen genom förkunnelse, lovsång och betjäning.

Lindas resetjänst

Linda reser ofta inom Norden och runt om i världen för att betjäna hela Kristi kropp.

Hälsolövet

Hälsolövet AB är ett vårdbolag som erbjuder vård på kristen grund. Med HVB-hemmet Sjöhamra erbjuds andligt inritad själavårdsbehandling, träning för daglig aktivitet och psykiatriskt stöd enligt sjustegsmodellen.



Dans och jubel under en mirakelfestival



Linda predikar på Umeå bibelcenter.



Förbön under Jesus helar och upprättar-konferensen i Finland 2012.



HVB-hemmet på Sjöhamra gård.

Mission & internationell helandetjänst

Pastorer och ledare blir utrustade i helandetjänst, befrielse och personlighetens upprättelse genom seminarier och konferenser i bl a Indien, Filippinerna, Kanada, Singapore, Nepal och Vitryssland.

Linda Bergling är en efterfrågad och mycket uppskattad talare och bibellärare världen över. Guds kraft verkar genom hennes starkt förankrade bibelundervisning och bekräftas med under och tecken då framför allt profetians gåva och helandets nådegåvor är i funktion. Genom seminarier och helandekonferenser blir pastorer inspirerade och styrkta i sin tjänst och får praktisk utbildning i att starta helandecenter och utrusta och träna förebedjare i sina församlingar.

100 hus för Jesus

Redan tidigt i sin tjänst blev Linda kallad av Gud att nå de svårast sargade och nödlidande barnen, de övergivna gatubarnen, de som blivit föräldralösa på grund av krig



INDIEN OCH NEPAL

Tjugofem års samarbete med Rev David och Ketzia Prakasam från Indien har burit rik frukt. Linda har predikat på många pastorskonferenser och byggt flera barncenter i Indien och Nepal.



eller sjukdom. Hon startade "Månadens Missionskassett", som idag heter "Linda Berglings bästa" – hennes bästa predikningar där Guds ord blev sädeskorn som förvandlades till hem för barnen. Kallelsen är att



INDIEN Tusentals indiska pastorer har blivit välsignade av Lindas radikala och Jesuscenterade undervisning och börjat utveckla helandetjänsten i sina församlingar.



RWANDA Fadderbarnsprogram har gett barnen i Rwanda en trygg uppväxt och stöd att återintegreras i samhället.



FILIPPINERNA Lindas hjärta brinner för att ge de fattiga och nödlidande barnen i Filippinernas slum hälsovård och utbildning.



FILIPPINERNA Genom samarbetet med Edgar och Edna Bantigue har flera hundra församlingar på Filippinerna fått del av helandetjänsten.

VITRYSSLAND

Stöd till familjer med funktionshindrade barn och församlingsbyggande startade i Vitryssland 1993. Samarbetet med Linda är mycket uppskattat.



”bygga 100 hus för Jesus”. Under hennes tjänst har hittills ett femtiotal barncenter, skolor och kliniker byggts världen över – hus som ger hopp och en ny framtid åt tusentals barn. Fadderbarnsprogram ger mat, kläder, husrum, trygghet, kärlek, utbildning och hälsovård till krigens offer i Uganda, till slumbarnen på Filippinerna, de önskade flickorna i Indien, de funktionshindrade barnen i Vitryssland och många många fler. För att nå ännu flera är Linda initiativtagare till och ordförande i insamlingsorganisationen ”Lyft ett barn ut ur mörkret” som har ett 90-konto och granskas av Svensk insamlingskontroll.



Tv-arken



Linda Bergling intervjuas av Birgitta Rosen, ansvarig för TV-arken.

Genom TV-arken når evangelium rakt in i vardagsrummen hos svensken. Flera hundra livesändningar och studio-program produceras från Församlingen Arken varje år. Många av dessa sänds via vår partner kanal 10.

Kvinnor i nätverk

Kvinnor i nätverk, KIN, anordnar konferenser, events och kvinnofrukostar för att inspirera varje kvinna till en helhjärtad efterföljelse av Jesus. Kvinnor i Nätverk startade i Norge för 20 år sedan och 2010 gick starskottet i Sverige med Linda Bergling som ordförande.



Linda tillsammans med Elin Fagerbakke, ordförande för KIN, Norge och Heidi Baker, talare på KIN Sverige.

Från Lindas hjärta

I fyrtio år har jag tjänat Jesus, ändå är mitt första möte med honom alltid levande i mitt inre. Kärleken, omsorgen och hans helande kraft i mitt liv. Mötet med honom förvandlade hela mitt liv och jag visste från första stund att jag skulle tjäna honom på heltid.

Det viktigaste under dessa år har varit att hålla den andliga kärleksrelationen levande. Att alltid ha kontakt med honom genom hjälpen från den helige Ande. Leva i Ordet, uppfyllas av hans Ande om och om igen och hämta kraften och inspirationen hos honom. Det som är viktigt för honom är viktigt för mig. Det som berör och engagerar hans hjärta är centrum i mitt liv och min kallelse.



”Bered en plats så att jag kan uppenbara mig och så att jag kan fortsätta att hela de sjuka och brustna hjärtana. Möt den stora nöd som finns bland barn ut över världen.” Det var orden han gav mig och de lever ständigt inom mig. Kärleken till honom vill jag skall vara drivkraften till allt jag gör. Att ledas av honom, utmanas och inspireras av honom. Se hur han sänder fler och fler personer i min väg som brinner på samma sätt. Att se en församling byggas med människor som är hängivna och överlätna fyller mitt hjärta varje dag med glädje.

Jesus är min skatt och pärla och jag önskar att få dela med mig av allt han lärt och uppenbarat för mig under åren. Jag önskar uppmuntra och stärka dig i din tjänst och kallelse, så att du kan gensvara till hans plan för ditt liv och bli allt det som han har tänkt.

Linda Bergling

Linda som författare



Min himmelske konung och jag



Från vision till verklighet



Genom Jesu sår har vi blivit



Jesus din läkare



Kärleksrelationen med Jesus



Låt inte ditt förflutna stjälva din framtid



Fri från förkastelse

arken

Box 134, 196 23 Kungsängen, Sweden, 08-588 840 00, info@arken.org, www.arken.org